

Vraag het aan Morya

Levenslessen



In jezelf heb je de kracht

“In jezelf kan je krachten vragen. Als je maar kon beseffen dat je in jezelf een mogelijkheid hebt die oneindig is. Waar je normaal zou denken: ‘dit kan ik niet’ kan je om die kracht vragen en zal je ondervinden dat het toch mogelijk is, als je maar weet dat je in jezelf een kracht hebt die dit wel kan realiseren.

Je staat dus nooit voor een onmogelijkheid. Je hebt altijd mogelijkheden die je vooraf niet kon zien, omdat je de krachten die je nodig hebt niet had opgeroepen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 1: Bewust handelen”
(uit hoofdstuk 5: ‘Kracht in jezelf’) © Mayil.com